

Baobab



Er was eens een hele belangrijke mensenkoning. Hij was een goede koning, maar hij vond zichzelf geweldig. Hij vond zichzelf de allermooiste en allerknapste van het land. Niemand mocht zeggen dat hij niet de beste was!

Maar de reusachtige baobabboom vond zichzelf veel mooier en knapper dan de koning. En hij durfde het nog te zeggen ook! Hij was enorm groot. Hij had een hele dikke stam en een prachtige kroon van bladeren. Misschien was hij ook wel mooier dan die koning! De koning was woedend toen hij de baobab hoorde vertellen dat hij veel mooier en knapper was dan de koning. De koning rukte de hele baobabboom uit de grond en zette hem op zijn kop weer terug.

Natuurlijk was koning Amaryllo verdrietig toe hij dat hoorde.

De baobab was zijn onderdaan en hij is ook echt veel mooier dan die rare mensenkoning! Maar alle andere baobabs besloten om allemaal omgekeerd te gaan staan, zodat die arme baobab er niet meer zo raar uitzag. Sinds die tijd lijkt of de baobabbomen met hun wortels in de lucht steken.

Als de boom in droge tijden helemaal kaal is kan je dat goed zien. Kijk maar naar de tekening!

